

In memoriam

ANDRÉ NAESSENS

André Naessens uit Wingene, geboren te Tielt op 24 juni 1943, reed zaterdag te Zwevezele zijn laatste wielervedstrijd. Het gebeurde op het einde der zesde ronde, in de Lichterveldestraat.

Een volgwagen zag de renner plots ophouden met het pedaalstoten. Eerst dacht men dat de jongen zou opgeven. Plots begon André Naessens te zwijmelen, zijn rechterhand schoot van de stuurstang, de renner zakte ten slotte schuin rechts weg en sloeg daarop zwaar ten gronde.

Alle geboden hulp zou tevergeefs blijken, de jonge renner had zijn laatste meters hoogst waarschijnlijk reeds als dode afgelegd. Overgebracht met de ziekenwagen naar de woning van dokter Tampere, kon deze laatste slechts de dood vaststellen.

Tot zover het onheilspellend, koude en naakte bericht van een tragisch gebeuren.

De overleden renner, André Naessens, was een zeer minzame jongen. Hij leefde slechts voor zijn ouders, broer en zusters. Zijn dagelijks werk in de firma Claeys te Zwevezele zijn wielerveen, dat waren zijn idealen. Hij was een goede kameraad van allen die recht door het leven zeilden. Zij die de sport beoefenden, zoals de regels het voorschreven, vonden steeds vriendschap en bereidwilligheid bij André Naessens. De vele jonge renners die eens kennis hebben gemaakt met de zwoegende Wingense wielrenner, zullen lang zijn figuur voor ogen zien. Zij die pas zijn aangevangen, of zij die het in de toekomst zullen wagen, mogen gerust een voorbeeld nemen aan André Naessens, zijn sportieve geest, zijn doorzettingsvermogen, zijn wilskracht maar vooral zijn zin voor kameraadschap.

André Naessens was leerling aan de Vrije Technische School voor jongens te Tielt, toen hij op 15-jarige leeftijd voor het eerst van start ging in een wielervedstrijd te Ingelmunster. Over deze eerste wedstrijd schreef hij in zijn notaboek: «Dat was mijn eerste koers, alles verliep opperbest, maar in het vertrek stond ik heel langs achter, zodat ik nooit de eerste heb gezien.»

Zijn eerste seizoen als onderbeginneling sloot hij af te Aarsele: 24 wedstrijden had de knaap toen op zijn actief.

Volgend wielerseizoen, 1959, verscheen André als onderbeginneling 16 maal aan de startlijn. Zijn eerste overwinning boekte hij te Aarsele. Kort daarop een tweede zegepraal te Hertsberge. De jongen waagde vervolgens de stap naar de nieuwelingen BWB te Wingene Sint-Jan. In deze reeks werden 23 wedstrijden geboekt, steeds werden de wedstrijden nauwkeurig genoteerd, meestal het koersverloop in enkele pennetrekken vastgelegd.

Als nieuweling BWB zou ook het volgend wielerseizoen ('60)



André Naessens (†)

worden doorgebracht. Ingezet werd met het clubkampioenschap te Oedelem, een valpartij bracht een vroegtijdig einde aan deze eerste seizoenwedstrijd. 48 wedstrijden betwistte André Naessens in de loop van 1960. Een overwinning werd behaald te Kruishoutem en te Koolskamp.

Ook tijdens 1961 zou de jonge Wingenaar nog verder rijden bij de nieuwelingen BWB. Te Meulebeke werd het een overwinning op 11 mei 1961.

Volgend jaar zou een nieuwe beslissende stap volgen. Na 36 wedstrijden bij de nieuwelingen BWB, besloot André Naessens de stap te zetten in de categorie der Internationale Liefhebbers. Zijn debuut in deze reeks maakte André te Tielt, er waren 25 deelnemers. Over deze wedstrijd noteerde hij: «Het was mijn eerste wedstrijd. In het begin gaat het niet zo lastig, maar dan doen de kilometers zich voelen. Opgeven.» Als internationale liefhebber betwistte hij dat seizoen nog 10 wedstrijden.

Het seizoen 1964 werd ingezet te Koekelare. Over zijn zevende wedstrijd van dat seizoen, te Wingene met 37 deelnemers, schreef André het volgende: «Het was zeer lastig. In de eerste ronde pakte ik een premie, in de tweede was ik niet mee. Het was gebeurd, ik was niet mee en ik kon me dood fietsen.»

Zonder dat hij het kon vermoeden, pende André Naessens zijn lot neder. Drie jaar later zou wat hij figuurlijk had neergeschreven, nu bewaarheid worden, helaas!

Met een wedstrijd te Ooigem sloot de jonge internationale liefhebber het seizoen 1964 af. Hij had aan 38 wedstrijden deelgenomen.

Te Koekelare zou het volgend wielerseizoen worden aangevat op 21 maart 1965. De zegebloemen werden behaald te Merkem, te Blankenberge en te Assebroek. Als laatste wedstrijd voor dat jaar staat de gemeente Beveren-Leie genoteerd. Aan niet minder dan 73 wielervedstrijden had hij toen deelgenomen.

1966 zou worden aangevat met het clubkampioenschap te Oedelem. Hij zou verder deelnemen aan de Ronde van België. Tijdens de laatste rit zou hij de strijd dienen te staken. Ook in de Ronde van Namen zou André van start gaan. Het hoogst aantal wedstrijden zou verleden jaar worden gereden: 88.

1967, het laatste seizoen voor André Naessens, zou worden geopend met een 11e plaats in het clubkampioenschap te Oedelem. In Sint-Joris zou hij 3e worden op 72 deelnemers. Zondag 23 mei reed André zijn 28e wedstrijd te Torhout. Op 74 deelnemers veroverde hij een 21e plaats. Voor het laatst ging André Naessens van start te Zwevezele. De wedstrijd zou hem fataal worden.

In zijn mooi gevulde, maar al te kortstondige wielerveenbaan, betwistte André Naessens 384 koersen. Voor de 385e maal ging de alles voor de wielersport overhebbende Wingense internationale liefhebber van start in de buurgemeente Zwevezele. Voor het laatst sloeg hij een kruisteken bij het vertreksein, een vertreksein naar het eeuwig leven...

Aldus kwam een tragisch einde aan een prachtig leven als jonge kerel, een leven van hard labour in de tak der wielersport.

André Naessens was lid van de Brugse Velosport. Toen zijn clubmakers vernamen dat hem iets ernstigs moest zijn overkomen, staakten zij de strijd. Eenmaal het vreselijk nieuws bevestigd, zou ook de wedstrijd vroegtijdig worden beëindigd, en wel aan de 28e ronde...

De verslagenheid bij de leden van zijn supportersclub «De Pedaalridders» uit Wingene, was ongemeen groot. Wat oorspronkelijk niet kon worden aangenomen dat deze stils, eenvoudige jongen op deze wijze uit de samenleving was getreden, kon niet worden aanvaard. Het bleek spijtig genoeg waarheid... Niemand kon vermoeden, toen André Naessens zaterdagmiddag fluitend vertrok naar Zwevezele, dat hij amper een paar uren later, in de wielervedstrijd zijn geest terug aan de Schepper zou geven.

Wij buigen diep voor het leed der zwaarbeproefde familie en bieden onze kristelijke deelneming bij dit tragisch overlijden.

J.V.